

**L'arbre qui pleure :**  
**Een theatraal sprookje om te sensibiliseren rond de aanwezigheid van bomen in de stad**



Op vrijdag 31 januari was het de voorstelling van de Participatieve Duurzame Wijk L'arbre qui pleure in het Cultureel Centrum Maritiem (Molenbeek). Een vijftigtal bewoners van de wijk waren in de zaal aanwezig om het toneelstuk dat de kleine groep sinds enkele maanden heeft voorbereid bij te wonen.

Het scenario werd in samenwerking met de artiest Peter Veyt gebouwd op grond van improvisatie sketches over het dagelijkse leven in de wijk. Het toneelstuk wordt door 8 bewoners van de wijk gespeeld en vertelt het verhaal van een boom op de hoek van een straat waar niemand om geeft en waarnaast voorbijgangers hun afval en grofvuil deponeren. In de loop van het toneelstuk komt de boom tot leven en deelt hij zijn gevoel. Een mooi sprookje dat het woord geeft aan de natuur, wil sensibiliseren over het belang van bomen in de stad en vragen stelt over het respect en de relaties tussen burens.

Zoals zijn naam het zegt is de PDW L'arbre qui pleure ontstaan uit een bezorgdheid rond het afvalbeheer in de maritiemwijk en meer bepaald sluikestorten aan de voet van bomen. De groep ontwikkelt een reeks acties in verband met het thema : aanplanting aan de voet van bomen in de wijk, organisatie van kookworkshops met etensresten, netheidacties...

Contact : Facebook -

<https://www.facebook.com/Larbre-qui-pleure-428304777955527/about>